

Nijmegen

stad om te omarmen



TOPSELECTIE NIJMEGEN

De prijzen zijn voor een tweepersoonskamer inclusief ontbijt tenzij anders vermeld.

1. CREDIBLE

Klein hotel tegenover Museum Het Valkhof. Eenvoudig ingerichte kamers met goede bedden. Ontspannen sfeer. Keuze uit drie soorten ontbijt. www.in-credible.nl, (024) 32 20 498, €85 exclusief ontbijt.

2. ATLANTA

Stadshotel aan de Grote Markt. De kamers zijn ingericht met zachte tinten en houten meubilair. Ontbijtbuffet. www.atlanta-hotel.nl, (024) 36 03 000, €89,50.

3. B&B WILHELMINA

B&B op korte afstand van de binnenstad. Twee ruime, met zorg ingerichte kamers. Gastvrij onthaal met een flesje wijn en een uitstekend verzorgd ontbijt. www.bedandbreakfastnijmegen.com, (024) 32 33 687, €75.

4. B&B DE KLEINE PRINS

Twee ruime kamers met veel faciliteiten in het souterrain van een herenhuis in Jugendstil. De kamers hebben een eigen entree. Het ontbijt wordt in de kamer geserveerd. www.bbdekleineprins.nl, 06 55 77 30 80, €75.



In ons onlangs verschenen boek 'De mooiste steden van Nederland' ontbrak Nijmegen, de oudste en volgens velen een van de gezelligste steden van Nederland. Daar kregen we veel reacties op van Nijmegenaren, die onmiskenbaar van hun stad aan de Waal houden. Tijd voor een revanche.

TEKST BARTHO HENDRIKSEN FOTO'S JURJEN DRENTH

N

Nijmegen heeft een eerbiedwaardig verleden als Romeinse vesting en woonplaats van keizer Karel de Grote. Maar de universiteitsstad heeft ook een levendig centrum met een mooie rivierkade, oude en nieuwe winkelstraten, monumenten en vernieuwende architectuur. En de stad barst uit zijn voegen tijdens de Vierdaagsefeesten.

De ligging op een heuvel boven de Waal met een boven- en benedenstad spreekt tot de verbeelding. Na de annexatie van de dorpen op de noordoever nam de stad de 'Waal-sprong' en breidde zich in hoog tempo uit in het nieuwe Nijmegen-Noord. Lag Nijmegen eerst alleen aan de Waal, nu wordt de rivier omarmd.

Mooi zicht

Er is geen mooier punt om een bezoek aan Nijmegen te beginnen dan het uitzichtpunt bij de Belvédère, een 15e-eeuwse uitkijktoren aan de oostrand. De Waal, de drukst bevaren rivier van Nederland, ligt er aan je voeten. Je kijkt uit over de Waalsprong, het natuurproject Ruimte voor de Waal, de uitgestrekte Ooijpolder en 'De Oversteek'. Deze nieuwe brug is een kunstwerk op zich met een slanke overspanning van staal en toevoerbruggen van baksteen en beton. Op de brug gaan de straatlantaarns elke avond een voor een aan als herdenking van de 48 gesneuvelde soldaten. Het aangrenzende park het Valkhof is historisch gezien misschien wel de interessantste plek van Nederland. Op deze strategische heuvel bouwden de Romeinen rond het begin van onze jaartelling een nederzetting. Later lieten de keizers Karel de Grote en Frederik Barbarossa hier een palts (paleis) en burcht bouwen. De burcht viel in 1796 ten prooi aan de slopershamer, maar het paleis werd gespaard. Grote bomen overschaduwden de uit de 12e eeuw daterende Barbarossaruïne (of St.-Maartenskapel) en de veelhoekige romaanse St.-Nicolaaskapel, een architectonisch juweeltje.

Vergissingsbombardement

Aan de voet van de heuvel trekt de 80 meter lange, zachtgroene voorgevel van het eigentijdse Museum Het Valkhof de aandacht. In het museum leidt een brede trap de bezoeker naar de galerij, die een prachtig zicht biedt op het park en de Waal. Het museum heeft drie vaste collecties: archeologie met unieke stukken uit de Romeinse tijd

en oude en moderne kunst. Ook zijn er regelmatig spraakmakende tijdelijke tentoonstellingen, zoals tot 30 maart Natur Rewired van Christiaan Zwanikken: kunstwerken en installaties van bijvoorbeeld dieren die op bijzondere wijze kunnen bewegen. Vanaf het grote plein voor het museum loop je zo de bovenstad in. Dit stadsdeel werd tijdens het 'vergissingsbombardement' op 22 februari 1944 door de Amerikanen bijna volledig verwoest.

Na de oorlog werd de stad voor een deel gerestaureerd en voor een nog groter deel van nieuwbouw voorzien. De Grote Markt is daar een mooi voorbeeld van: aan de ene zijde de 17e-eeuwse Waag uit 1612 en historische huizen >

De terrassen
op de Waalkade
zijn een
fenomeen

BIJKOMEN

Als studentenstad heeft Nijmegen een hoge café- en terrasdichtheid. Bekende uitgaansgebieden zijn de Molenstraat, de Betouwstraat en het plein bij de Koningstraat. De terrassen op de Waalkade zijn een fenomeen, maar ook elders vind je volop zonnige terrassen, zoals op de Grote Markt of bij de Commanderie St.-Jan.

1. Café In de Blaauwe Hand (www.indeblaauwehand.nl) aan de Grote Markt bestaat al sinds 1542 en is het oudste café van Nijmegen. Blaauw verwijst naar de blauwe (indigo) kleurstof waarmee laken werd geverfd.
2. Nostra Lunch Winebar (<http://www.nostra.nl>) in de Van Broeckhuysenstraat serveert gevarieerde lunches, een overheerlijke high tea en een geweldige high wing. Je kunt er iedere dag vanaf 10 uur terecht.
3. In het stijlvolle museumcafé Het Valkhof kun je prima lunchen (www.valkhof.nl).
4. Naast Filmhuis en cultureel podium is LUX op het Mariënborg (www.lux-nijmegen.nl) een bekend restaurant. VillaLUX aan de Oranjesingel is het zusje van LUX met een terras en een mooie stadstuin.

LEKKE

en aan de andere zijde de warenhuizen in de sobere architectuur van de wederopbouw. Op het plein staat Mariken (van Nimwegen), de hoofdpersoon uit een middeleeuws mirakelspel, haar zonden te overdenken. Als je onder de Kerkboog doorloopt kom je op het sfeervolle St.-Stevenskerkhof met de gotische St.-Stevenskerk, de Latijnse School en kapittelhuizen. Van binnen imponeert de lege witgekalkte kerk door zijn hoogte.

Winkelhart

Heel anders is de sfeer op het Mariëburgplein, dat is omgeven door postmodernistische gebouwen met kleurrijke gevels en opvallende ramen. In het midden staat de middeleeuwse Mariëburgkapel die het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis huisvest. De Marikenstraat en de Moenenstraat zijn de nieuwe winkelstraten van Nijmegen. Ze zijn met elkaar verbonden via een poort in het Vlaams Arsenaal. In de Marikenstraat winkel je op twee niveaus. Sta even stil bij het monument 'De Schommel' te midden van de kastanjabomen. Een tekstplaatje aan het hek beschrijft de dramatische gebeurtenissen op 22 februari 1944. De sfeervolle 'ringstraten' liggen om het winkelhart heen met historische winkelpanden. In de etalages zie je woonaccessoires, antiek, cadeaus, mode en sieraden. De Van Welderenstraat is in trek vanwege de vele speciaalzaken en de Hezelstraat is de oudste winkelstraat van Nederland.

Bij de Waal

De hoogteverschillen, smalle straatjes, trappen, hofjes en doorkijkjes op de Waal geven de Benedenstad een on-Nederlands aanzien. Van 1978 tot 1983 werden de oude vervallen woonhuizen afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Een enkel historisch pand bleef gespaard waaronder de Commanderie St.-Jan, ooit de ontmoetingsplaats van de Johannieten. Nu biedt het onderdak aan ambachtelijke bedrijven zoals de stadsbrouwerij en café Coffyn. Uiteindelijk beland je op de Waalkade. Bij de spoorbrug heeft de kade nog een statig aanzien met oude huizen, maar na de Vismarkt is het één grote terrassenzee. In de schaduw van de Waalbrug ligt de 'verborgen' Stratemakerstoren. Deze vestingtoren werd pas in 1987 herontdekt en gaf toen zijn geheimen prijs: onderaardse gangen met nissen waarin vroeger kanonnen stonden om de nabije stadspoort te verdedigen. In plaats van de toren te beklimmen daal je hier af in de onderaardse gangen. Door de opening van de wandelbrug De Ooypoort loop je zo de achterliggende Stadswaard in, een stuk ongerepte natuur langs de Waal. Weinig steden hebben zo veel landschappelijke variatie in de directe omgeving: het rivierenlandschap, de beboste stuwwal en de heide. ➤



DOOR DE DUISTERNIS

In het muZIEum, ondergebracht in de foyer van de Stadsschouwburg aan het Keizer Karelplein, proef, voel, ruik en beluister je het dagelijks leven zoals een visueel gehandicapte dat ervaart. Een bijzondere belevenis waarbij een blinde of slechtziende gids je baken is op een tocht door de absolute duisternis. Informatie: www.muzeum.nl.

N
I
J
M
E
G
E
N



Leonie Vink (52)

'Als ik in Nijmegen ben, loop ik altijd even langs 'Al mot ik krupe', een vrolijk brons van Toon Heijmans op de Burchtstraat. Voor mij de belichaming van het Nijmeegse volkslied. En dan Bourgondisch en gezellig tafelen in de warme en gastvrije omgeving van Oke-leQ aan het Kelfskensbos.'



INFORMATIE

WANDELLEN EN FIETSEN Bij de VVV is de Stadsgids Nijmegen inclusief Historische Stadswandeling (€2,50) te koop. Op www.stadswaard.nl vind je alle informatie over struinen in deze uiterwaard. Een rondje door de Ooijpolder is een klassieker onder de ANWB-fietstochten. Startpunt is het Hollandsch-Duitsch Gemaal aan de Ooijse dijk (knooppunt 16, www.lekkerfietsen.nl). VVV Rijk van Nijmegen, Keizer Karelplein 32h (Stadsschouwburg), (0900) 11 22 344, www.vvvnijmegen.nl

EVENEMENTEN Tijdens de Vierdaagsefeesten (12-18 juli 2014, www.vierdaagsefeesten.nl) vieren wandelaars en bezoekers feest. Het grootste gratis evenement van Nederland.